



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Windhoos versus Appel

“Papa? Mag ik Windows?”

Mijn nekharen schieten direct omhoog. De blauwe schermen ‘of death’ en de “update 1 van 68... please wait” zitten nog vers in mijn geheugen, ook al is het ruim 15 jaar geleden dat ik voor het laatst een Windows machine heb aangeraakt en letterlijk van mijn balkonnetje gooide. Wat ben ik een hoop tijd in mijn leven kwijtgeraakt door Windows. Omdat de zoveelste ‘driver niet gevonden’ kon worden of omdat dat programma, wat het altijd deed, ineens een crash veroorzaakte. Wat ben ik in de weer geweest met nieuwe grafische kaarten, motherboards en andere hardware die het net niet lekker bleken te doen met dat oppermachtige Windows. En nog steeds moet ik er rekening mee houden dat een website voor een klant, die het op alle browsers prima doet, toch een afwijking kent in Internet Explorer, of tegenwoordig ‘Edge’. Omdat Windows de universele regeltjes al vele jaren net niet volgt.

“Waarom wil je Windows mop?”, vraag ik geïrriteerd.

“Er is een spelletje, wat iedereen speelt op school, maar dat kan alleen op Windows. Eerst was het er wel ook voor de Mac, maar nu niet meer”.

Ik frons: “Als het er niet meer is voor de Mac, dan is dat vast met een hele goede reden mooierd”.

“Ik heb al uitgezocht”, vervolgt ze haar betoog, “dat Windows ook op m’n Mac kan. Met ‘Bootcamp’ ofzo? Op YouTube staat een filmpje en het lijkt heel makkelijk!”

“Windows en Mac gaan niet samen lief, dus ‘makkelijk’ zal het niet zijn”.

“Mag ik dan een laptop met Windows erop? Op school zeggen ze dat dat veel beter is én veel goedkoper dan Mac”. Ze kijkt mij aan met zo’n blik waar je als vader maar moeilijk onderuit kan. “Ze vinden het in de klas maar stom dat wij alleen maar Apple in huis hebben”.

Ik twijfel of ik haar moet uitleggen dat Apple juist vele malen beter werkt dan Windows. Omdat bij Apple de software en hardware perfect op elkaar is afgestemd en dus altijd werkt. Omdat een Mac nauwelijks gevoelig is voor hack, spam en fishing, en je dus geen vertragende firewalls en virusscanners nodig hebt, die vaak bomvol zitten met tracking codes, cookies en andere



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

privacy doorbrekende ellende. Dat het operatingsysteem op de Mac altijd gratis is. Dat je een Windows machine na een jaartje of zes weg kan gooien omdat er niet meer mee te werken valt en er geen gek te vinden zal zijn aan wie je de computer nog kan verkopen, terwijl een Mac het na 10 jaar nog prima doet én je zelfs dan nog tot zeker 30% van de nieuwwaarde ervoor terug kan krijgen.

“Goedkoop is duurkoop lieverd”. Ik maak het mij gemakkelijk. “Maar vooruit, ik zal proberen of ik ‘Bootcamp’ op jouw Mac aan de praat krijg. Je wil het spelletje echt graag spelen heh?”. Ze knikt zo hard dat haar hoofd er bijna af valt.

Ruim vijf dagen ben ik bezig geweest om de laatste versie van Windows op haar Mac aan de praat te krijgen. Vele blauwe schermen en nog veel meer updates komen langs. De muis werkt niet, of toch wel? De Mac hangt, of toch niet? Maar uiteindelijk lukt het. En net als vroeger open ik een goeie whisky om het heugelijk feit, dat het uiteindelijk toch gelukt is met Windows, te vieren.

Esmée speelde het spelletje een uurtje en besloot toen dat het tóch een stom spel was. En Windows is nu ook stom. En ik drink nog een whisky.

Robin